

De commons en landbouw. Gaat dat samen?

In Ede zijn veel mensen op zoek naar grond voor duurzame landbouw. Dit blijkt toch heel erg moeilijk te zijn, dus wat gaat er mis? Boeren worden uitgeknepen, natuur verliest, en de consument voelt zich machteloos. De commons lijkt een antwoord hierop te hebben.

Kan dat anders?

Kunnen we grondeigendom zo organiseren dat de mens weer zeggenschap heeft over het landschap om zich heen, dat de boer blij, in vrijheid, haar creatief ondernemerschap kan uitoefenen, en dat biodiversiteit floreert? Voor een volhoudbare landbouw en voor jonge boeren is dit cruciaal.

Door heel Nederland ontstaan initiatieven om grondeigendom voor voedselproductie anders te organiseren. Denk aan Herenboeren en Land van Ons, en kijk ook eens naar [Stichting Grondbeheer](#) die grond duurzaam verpacht aan biologische boeren of kijk hoe het [Lunters landfonds](#) of de [Hooilanden Landcoöperatie](#) landbouwgrond duurzaam beheren.

En jij dan?

Deze avond is georganiseerd door [Commons Ede](#), een initiatief groep die duurzaam grondeigenaarschap in Ede wil vormgeven, in samenwerking met [Mens en Milieu Ede](#) en [Astrant Ede](#). We horen een paar inspirerende verhalen over hoe je grond écht anders kan beheren en gaan daarna onder het genot van een drankje met elkaar in gesprek. Dit is jouw kans om alles te vragen over hoe je grond in Ede weer van de mensen maakt en hoe jij het vorm kan geven.

Wanneer?

18 November van 19:00-22:00 @Astrant in Ede

Registreer je nu via de QR code ([of via deze link](#)) en krijg een gratis drankje

